

Beste luisteraars van ESIM

U bent gewend om op de dinsdagavond het programma Kerk actueel te beluisteren. Vanaf januari 2015 is er wat veranderd. Na goed overleg met de programmaraad van ESIM mogen Michel (Mies) Tjeertes en ondergetekende een programma maken wat eens in de twee weken op dinsdagavond tussen 19:00 en 20:00 wordt uitgezonden. Het vertrouwde kerk actueel verdwijnt hiermee niet, maar wordt dus eens in de twee weken op een andere manier ingevuld.

Hoe gaat dit er uit zien en waarom?

Laat ik met het laatste beginnen: Michel en ik willen graag gehoor geven aan de oproep van de Here Jezus om mensen te bereiken met het evangelie. Radio is een geweldig medium om bij mensen binnen te komen. Wij geloven en hopen dat mensen de radio aanzetten en door onze eigen wijze geconfronteerd en geraakt worden met muziek, de geweldige boodschap van Jezus en actualiteiten.

Geloof komt immers door het horen van het Woord, dus dat Woord wat zo belangrijk is moet klinken in de Zaanstreek. Wij hebben de rotsvaste overtuiging dat Jezus nog steeds het antwoord is op vele zaken (zo niet op alle zaken) en dat Hij ook voor eeuwig het antwoord zal blijven. Dat is in het kort waarom we dit graag willen doen.

Hoe gaan we dat doen?

Muziek is een goede manier om de aandacht van mensen te vangen. Gelukkig zijn er tal van christelijke muzikanten, die ook goed in het gehoor liggen en qua muziek goed ontvangen worden door mensen in onze tijd. Daarin hebben we dus genoeg keuze. De inhoud gaat over geloof, hoop en liefde, en dan niet de liefde van deze wereld, maar de Liefde met een hoofdletter, de Liefde van God. Michel en ik geloven dat het goed is om een positief en opbouwend geluid te laten horen in een wereld die zucht.

Wij zijn ook overtuigd dat een boodschap zonder de Bijbel leeg is en geen enkel doel treft. Wij getuigen van een God die uitnodigt om te gaan geloven in wat Zijn Zoon voor ons gedaan heeft.

Ook zullen wij de actualiteit in de gaten houden en daar op in springen. Er gebeurt veel in de Zaanstreek. Wij merken dat ons programma een centrale rol heeft tussen verschillende mensen, kerken en kringen in de stad. Dit is heel mooi en heel goed, in de Bijbel staat dat wij samen naar Hem toe moeten groeien die het Hoofd van de gemeente is. Daar werken wij uiteraard heel graag aan mee.

De naam van het programma: Elke nacht!

God zoekt elke nacht naar mensen die Hem nog niet kennen. God is nooit vermoeid. Mensen zonder God zijn ook op zoek, elke nacht. Zonder God leef je, vaak zonder het te weten in een nacht. Elke nacht (ook al is het midden op de dag) gaan mensen "verloren" zonder Hem, en wij vinden dit onacceptabel. Daarom, als je op zoek bent naar vrede, naar verandering, zelfs naar een nieuw hart dan heeft Hij op al deze zaken een geweldig antwoord... en dat is Jezus. Hij brengt je over van de nacht, naar de dag, Hij geeft echte vrede midden in de nacht.

Rest ons nog om u te vragen of u wilt bidden voor ESIM en voor ons programma

"Elke nacht."

Hartelijke groet, Joshua Schot