

ESIM NIEUWS

december 2015



U is geboren: Hij die zalig maakt, De Messias

Bestuur, programmaraad en medewerkers wensen u gezegende Kerstdagen.

In deze nieuwe uitgave willen wij opgaan naar het Kerstfeest. Hoewel er velen zijn die zich erg zorg maken over “de toestand in de wereld” en velen er niet toe in staat zijn er duiding aan te geven, zien wij met verwachting uit naar de komende Heer. Het is Advent en behalve dat, weten we ook van zijn belofte terug te zullen komen. We zijn niet zonder geloof en zeker niet zonder hoop. Een gospelzanger zong het eind zestiger jaren al: “keep your eyes on Palestine”.

Heft dan uw hoofd omhoog, want:

De Koning, Hij komt!

Colofon:

Esim nieuws is het contactblad van Stichting Esim, de Evangelische Samenwerking In de Media. Redactie: p.vangalen@zonnet.nl

In Esim werken de Zaanse kerken met elkaar samen om via de lokale omroep (Zaanradio) het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen als de enige weg naar uw *eeuwig* behoud.

Esim-radio is bereikbaar op de volgende manieren:

per post: Esim p/a Zaanradio, Molenwerf 42 - 1541 WR Koog aan de Zaan

telefoon: 075-6 706 106

e-mail: esim@zaanradio.nl

website: www.esimradio.nl

Giften

voor het werk van St. ESIM kunnen worden overgemaakt op

IBAN rek. nr: NL50INGB0000352879 t.n.v. Esim in Zaandam

Uw gift is fiscaal aftrekbaar omdat Esim als ANBI geregistreerd is onder RSIN nr: 815591743.

Legaten (Via de notaris laten vastleggen)

Ik legateer, vrij van rechten en kosten aan Stichting Esim een bedrag van €.....

Een paar gedachten *bij kerst en de jaarwisseling n.a.v. Jochen Klepper*

In het Liedboek voor de kerken staan twee liederen van de Duitse schrijver Jochen Klepper. In het nieuwe Liedboek (2013) staan vier liederen van hem.

Jochen Klepper was een Duitse theoloog die trouwde met een joodse weduwe. Hij trouwde met haar in 1931, vlak voordat Hitler aan de macht kwam. Jochen Klepper en zijn vrouw Johanna Stein hebben in stilte geworsteld, geknokt met het duistere lot dat Johanna en één van haar twee dochters boven het hoofd hing. Jochen Klepper slaagt er uiteindelijk niet in om zijn vrouw en stiefdochter te redden. Ze wachten met zijn drieën het onvermijdelijke niet af maar maken een dramatische keuze. Meer kunt u daarover lezen op de website www.jochenklepper.nl

Jochen Klepper schreef vanuit de diepte van zijn bestaan liederen waar een groot vertrouwen in God uit spreekt. Een kerstlied gaat als volg

Hoevele zware nachten
van bitterheid en pijn en
smartelijk verwachten
ons deel nog zullen zijn
op deze donkere aarde
toch staat in stille pracht
de ster van Gods genade
aan 't einde van de nacht

God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengste gericht.
Zijn oordeel is genade
zijn duisternis is licht.

Lied 445: 3 en 4 Nieuwe liedboek 2013

Een lied dat meer betrekking heeft op het einde van de dag is “Ik leg mij in uw hoede neer”. Dat lied laat zich echter ook prima zingen op Oudejaarsavond. Een lied over tijd en eeuwigheid.

Want Gij stond naast mij al die tijd
al leek de hoop vervlogen.
Ik weet, mijn leven wordt geleid,
Uw doel staat mij steeds voor ogen.

Omdat ik U als Helper ken
zult Gij mijn toekomst wezen.
Ik hoef niet, wat verborgen is,
nu al te kunnen lezen

Ik vrees niet wat nog komen zal
en wil mijn dagen bouwen
op 't enige, dat Gij mij vraagt:
niets dan op U vertrouwen.

Nieuwe Liedboek lied 250: 5,6, 7

Jochen Klepper kon met deze woorden de tijd doorgaan, de tijd en alle dreiging bood hij het hoofd uit naam van die Ene. “Niets dan op U vertrouwen”. Dat is wat overblijft, wat rest, en tegelijkertijd is dat alles. Jochen Klepper schreef van 1932-1942 een dagboek. Zeer recent is er een prachtige Nederlandse vertaling van een deel van die dagboeken verschenen. Een dagboek van een stille gelovige die ons veel te zeggen heeft.

Ds. Gerard van de Wetering



DE HERDERS

En dit zal u het teken zijn” u zult het kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. (Luc 2: 8-20)

Deborah Slate Ginder schrijft:

Het jonge Afrikaanse meisje bleef als vastgenageld staan, toen zij mijn man Carl en mij haar tegemoet zag lopen op het smalle, zanderige pad in de Afrikaanse jungle. Zij was alleen en de angst was van haar gezicht af te lezen. Geen wonder! Carl moet er voor haar uitgezien hebben als een witte reus, hoog boven haar uit torenende.

Hij sprak het angstige kind vriendelijk toe. Onmiddellijk veranderde de angst in haar ogen in verwondering; en zij liep weer door.

Wat maakt het verschil? Carl sprak haar taal. In woorden die zij begreep, zei hij tegen het meisje: “het is goed zo, wees niet bang.”

Herders in het veld in de Kerstnacht waren heel bang toen zij begroet werden door de engel. Maar hun angst sloeg om in blijde verwondering toen hij hen in hun eigen taal aansprak dat ze niet bevreesd hoefden te zijn. Toen hij sprak over een stal, een kribbe en een kind. Dat was bij hen bekend. Daar wisten ze wel van, van stallen, voederbakken en lammetjes. En toen zij de engelen hoorden zingen waren ze helemaal diep onder de indruk. Het was goed zo. Zij waren niet bang meer. Door de boodschap van God, gebracht door de engelen werd hun duidelijk dat de profetie in vervulling ging.

Dat mogen wij vanuit Gods Woord ook zo verstaan. In een taal die wij begrijpen zegt Hij ook tot ons: “wees niet bang”.

Laten we maar net als de herders ons gaan haasten om het Lam van God te aanbidden.

Gebed:

Dank U genadige en liefdevolle God, dat U tot ons spreekt in een voor ons begrijpelijke taal. Help ons het Goede Nieuws op zo’n wijze te verkondigen dat ook anderen het kunnen begrijpen. Wij bidden dit in de naam van Jezus. Amen.

Vanuit de ESIM

We zijn al zo'n kleine 25 jaar bezig via de lokale radio uitzendingen te maken om daarmee de geachte luisteraars in de Zaanstreek bekend te maken met Jezus Christus, de Zoon van God, de Redder der wereld en van ons mensen in het bijzonder.

Hij kwam als een baby op deze wereld. De Almachtige. Niet voor te stellen. God doet zichzelf geboren worden uit een maagd in de stad van David, Betlehem.

We vieren volgend jaar met een mooie avond dit vijftienvijftigjarig jubileum in de Bullekerk. U hoort er meer van.

Diverse uitzendingen kunnen ook via een link programma gemist op de site van Zaanradio nog beluisterd worden.

Het is op veel plaatsen goed mis in de wereld. Werd na de Tweede Wereldoorlog vanuit De Volkenbond de VN opgericht, nu zijn we zover dat de westerse wereld en daarmee ook de meeste landen waarin de volksvertegenwoordigers op democratische weg gekozen zijn en mandaat hebben namens de bevolking te regeren in de minderheid. Onze wijze van denken, omgaan met elkaar, waarden op het gebied van mensenrechten en vrijheid godsdienst en van meningsuiting zijn in de meeste landen van de VN geen gemeen goed. Daarmee wordt duidelijk dat als het gaat om internationale aangelegenheden er dikwijls heel verschillend wordt gedacht. Ook worden beslissingen in onze ogen vanuit een ander idee/denken, lees: niet op christelijke leest geschoeide gronden, genomen.

Zie wat er is gebeurd m.b.t. Iran-Amerika, de onmacht als het gaat om de situatie in Syrië. Zie ook, als het gaat om een wereldomspannend systeem van valutawaardering, de toetreding van communistisch China tot het internationale sdr-omrekeningsysteem. En bedenk eens hoe wij als het gaat om handelen, betalen, contact en facilitatie vanuit de overheid, WW-bijstands- AOW/kinderbijslag en noem-maar-op-uitkeringen helemaal www klem komen te zitten. Als je niet www bent equiped, dan ben je niet meer. Wil je het getal niet?, dan drukken wij u op delete! Openbaring 13 is niet moeilijk meer voor te stellen. Het lijkt het einde der tijden wel, alleen zover is het al/nog niet*). We zien uit naar de Bruidgom, de Vredevorst, onze Here Jezus, voor wie alle knie zich buigen zal.

[*] doorhalen wat niet van toepassing is.]



De brede of de smalle weg? Welke weg te gaan?
Laten we elkaar maar aanmoedigen om Zijn weg te gaan.

Lezen: Jesaja 9 : 1 - 6

December is de maand voor kerstkaarten. Al hoe wel de meeste mensen tegenwoordig elektronische kaarten, e-mails en sms-berichten sturen of eenvoudigweg een “Merry Christmas” op hun Facebook pagina zetten, kan er niets op tegen een echte kerstkaart per post. Je wordt er blij van als je die aantreft tussen alle reclameblaadjes en rekeningen.

Het is goed om per post een kerstkaart te ontvangen waarin verteld wordt hoe het met mensen, vrienden en familie gaat. Maar soms neemt die informatie bijna alle ruimte in beslag en blijft er weinig over voor de Kerstboodschap.

De mooiste kerstkaart die ooit ontvangen heb, was van een vroegere collega, een evangelist, die op verschillende plaatsen in de wereld heeft gewerkt.

De hele kerstkaart was een verslag van hoe Jezus op aarde was gekomen, hoe hij Gods liefde heeft laten zien, hoe Hij is gekomen om de verlorenen te zoeken en te redden, hoe Hij stierf en hoe Hij weer opstond uit de dood.

Het was een eerbetoon aan Christus, vervuld van dankbaarheid en lofprijzing.

Die kaart gaf mij het kerstfeest in mijn hart.

Het is natuurlijk fijn om met elkaar nieuws uit te wisselen over de geboorte en ontwikkeling van kinderen en kleinkinderen, maar de belangrijkste geboorte vond plaats in een kribbe in Bethlehem.

Er waren herders, de engelen zongen, maar het was ook een heel dramatische en gevaarlijke tijd voor het jonge gezin met doodsbedreigingen en de vlucht in ballingschap.

God heeft de wereld zo lief gehad, dat Hij gaf..... en daarom is het aan ons om niet alleen met kerst lief te hebben en te geven, maar iedere dag van ons leven.

Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Wij geven, omdat alles wat we hebben een gave van God is.

We hebben het voor niets ontvangen – daarom moeten wij vrijelijk geven.

Een opdracht die zo mooi klinkt, die we ook zo graag zouden willen doen, maar

Soms zie je alleen maar de donkere kanten in je leven.

Je ziet het Licht niet.

Dat is er wel!! Maar je zit er soms met je rug naar toe.

Om dat licht toch weer te gaan zien, moet je je omdraaien.

Dat is niet altijd gemakkelijk.

Laat je erdoor inspireren om het Licht te gaan zien dat er is!!!!

Laten we met deze gedachte, een kerstkaart sturen of bel iemand op om ze te herinneren aan Gods liefde die Hij laat zien in Jezus.

Harm M. Jager

Als de Kerst net achter de rug is en wij dat gevierd hebben en binnenin ons voelden wij ons verbonden met onze medemens, maar wat komt er in 2016 van terecht.

Ik geloof dat wij ons mogen richten op het Kind van Bethlehem en die boodschap mogen uitdragen.

Vrede op aarde. Dit betekent liefde voor je medemens, voor je bureau, je familie.

Het is goed als de ander door uw doen en laten, door hoe u de ander bejegend de Liefde van het Kind van Bethlehem ziet.

Dit is een mooi voornemen voor 2016. Dat Kind, Diegeen die liefheeft uit te stralen naar onze omgeving, naar onze medemens.

Ik ben zelf onder de indruk van het Bijbelwoord: Niet meer ik maar Christus leeft in mij.

Als dat al maar in beginsel te zien is in ons, dan kan de ander zich gaan afvragen: “Wat is er toch met deze figuur? Waarom bekommert deze mens zich om mij?”

Hij/zij zal zich bezinnen over de betekenis het leven, van zijn/haar eigen leven.

Geloof, hoop en liefde maar het meeste is de liefde, voor u en ook voor uw medemens.

U en allen die u liefheeft een fijn en goed 2016 toegewenst.

ChJHH



KLEURPLAAT voor de kinderen van 4 - 8 jaar.

Stuur de kleurplaat op naar:

ESIM

p/a Paaskerk

Burg. Ter Laanplantsoen 21

1501 TN Zaandam

Wie de plaat het mooist heeft gekleurd krijgt een prijs.

Gezegend Kerst en een gelukkig nieuwjaar

Vraag en u zal gegeven worden

Wat bedoelen wij als wij binnenkort een gezegend Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar toewensen aan een ieder die ons lief is ? Het is een zeer algemene wens die wij meestal niet concreet invullen, soms met nog een toevoeging als goede gezondheid, geluk met het bedrijf, met je werk enz.

En als wij dan deze wensen als een gebed bij God aanbevelen, welk een antwoord zal hij ons dan geven ? Jezus zegt toch in Lucas 11 vers 9 :

Vraag en u zal gegeven worden.

Misschien is het dan nog wel goed dat onze vraag niet zo concreet is. Want dan laten wij aan God over wat het beste is voor ons en voor een ieder die ons lief is.

Is het echter niet tekenend dat Jezus in dezelfde evangelietekst zegt:
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer dan zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie erom vragen(vers 13)

Maar

Is het de Geest die wij aan God vragen en aan elkaar toewensen ?

Eigenlijk zou dat moeten, ja.

Want dat betekent dat wij onze meer concrete wensen naar gezondheid, naar geluk in studies of werk, de verhouding in het gezin of een goede oude dag enz. onder de opvulling van Gids bedoeling zetten. God weet uiteindelijk wat het beste voor ons allen is. Het betekent ook dat wij in Gods Geest willen handelen en ook weten dat Hij ons in moeilijke momenten zal bijstaan. Het betekent dat wij God met zij liefde aanwezig willen bij alles wat wij elkander toewensen opdat alles gedaan wordt op de wijze die in Zijn ogen het beste is en dus ook voor ons het beste is, daar Hij alleen ons geluk voor ogen heeft.

En als het dan niet zo uitkomt als wij dat gewenst hadden, dan geeft het besef van Gods aanwezigheid ons de moed en de sterkte om dat te dragen want Hij leidt alles ten goede.

Hij schenkt ons dan een echt gelukkig Nieuwjaar.

Ik wens u en de uwen dit dan ook van harte toe.

Ch.J.H.van Hunen

Kerstgedicht

De oudsten hebben na de nacht
In de diepe duister van de wereldnacht,
Werd het Kind geboren, dat Gods heil ons bracht,
Woorden van profeten werden werkelijkheid,
Niet de macht zou winnen, maar zachtmoedigheid!

Herders zagen stralen van Gods heerlijkheid,
Wijzen werden door een ster naar het Kind geleid.
Hij was de beloofde dienstknecht van de Heer,
Diep terneer gebogen brachten zij Hem eer.

Wat kan ik, Hem bieden die voor mij ook kwam?
Was ik maar een herder, dan bracht ik hem een lam.
Als ik wijs en rijk was, gaf ik een groot deel,
Wat kan ik Hem geven? Ik geef mij geheel!

Zing nu vreugdepsalmen met de engelen mee,
Jezus, de beloofde, bracht ons heil en vree.
Halleluja, amen, ere zij aan Hem,
Die ons werd geboren, daar in Bethlehem.

**“Met een warm hart voor vakbekwaamheid,
service en dienstverlening”**

- * Ramen, deuren, kozijnen
- * Kleine en grote verbouwingen
- * Dakopbouw, dakkapellen
- * Aanbouw
- * Voor bedrijf en particulier

Al meer dan 25 jaar vakmanschap

Tienlingstraat 18 - 1507 DD Zaandam
Tel. 075 - 670 22 34 - Fax 075 - 612 51 85

Email: info@bertromkes.nl

www.bertromkes.nl

HOTTING

elektrotechniek

VOOR AL UW

ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

RECHTE TOCHT 9D - ZAANDAM - TEL: 075-631 23 84



- L Administratieve dienstverlening
- L Personeels- en salarisadministratie
- L Belasting voor bedrijven en particulieren
- L Startersbegeleiding
- L Organisatie- en bedrijfsadviezen
- L Financiële adviezen
- L Internetboekhouden

Zuideinde 205, 1551 EG Westzaan
Tel. 075-616 74 87 Fax 075-614 38 16
Mobiel 06 51 18 06 52
Email: info@adfinadvies.nl
www.adfinadvies.nl

ESIM-radio zendt uit:

Elke zondagmorgen:

08.00 - 08.30 uur	Kinderprogramma
08.30 - 09.00 uur	Geestelijke muziek met een boodschap
09.00 - 10.00 uur	Kerkdienst uit één van de Zaanse kerken

Elke dinsdagavond:

19.00 - 20.00 uur	kerk-actueel - Nieuws en interviews van het kerkelijk erf.
-------------------	---

Elke woensdagavond:

23.00 - 24.00 uur	Gospel Music
-------------------	--------------

Stem af op zondagmorgen, dinsdag- en/of woensdagavond op:

Lokale omroep Zaanradio

Via de kabel:	Zaanstad	103.3 mhz
	Wormerland	89.0 mhz
via de ether		107.1 mhz

Het doel van de Stichting ESIM:

Het doen uitzenden in de regio Zaanstreek van Christelijke programma's in de ruimste zin van het Woord.

De verkondiging van de Bijbelse boodschap vormt de basis van de inhoud van de programma's.

(Uit de stichtingsakte)

