

ESIM NIEUWS

december 2016



Sinds eeuwig voor eeuwig

Als u dit ESIM-nieuws in de bus krijgt zijn we nog maar enkele dagen van KERST verwijderd. We vieren dan weer de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van God, die op Aarde kwam om de weg naar God opnieuw te openen. Wat een geweldig idee, dat je zonder meer naar God mag gaan, Hem mag aanbidden en aan Hem alles mag vragen. Jezus heeft ons geleerd dat we mogen bidden in zijn Naam. In het evangelie van Johannes wordt Jezus “Het Licht voor de mensen” genoemd. “Het licht, dat schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen”. Dat is de essentie van Kerst.

In een donkere wereld kwam HET LICHT !

Misschien viert u Kerstfeest met cadeautjes en lekker eten, maar vergeet nooit, dat Jezus HET cadeau was en is. In de Zaanse kerken zijn er allerlei diensten tijdens en rond de kerstdagen, Wij willen u van harte stimuleren om er heen te gaan. Naast zo veel andere zaken is daar de dienst ter ere van het Kerstkind.

Heft uw hoofd omhoog, want: ***De Koning, Hij komt!***

Bestuur, programmaraad en medewerkers wensen u gezegende Kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar.

Colofon:

Esim nieuws is het contactblad van Stichting Esim, de Evangelische Samenwerking In de Media. Redactie: pgalen@xs4all.nl

In Esim werken de Zaanse kerken met elkaar samen om via de lokale omroep (Zaanradio) het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen als de enige weg naar uw *eeuwig* behoud.

Esim-radio is bereikbaar op de volgende manieren:

per post: Esim p/a Zaanradio, Molenwerf 42 - 1541 WR Koog aan de Zaan

telefoon: 075-6 706 106

e-mail: esim@zaanradio.nl

website: www.esimradio.nl

Giften

voor het werk van St. ESIM kunnen worden overgemaakt op

IBAN rek. nr: NL50INGB0000352879 t.n.v. Esim in Zaandam

Uw gift is fiscaal aftrekbaar omdat Esim als ANBI geregistreerd is onder RSIN nr: 815591743.

Legaten (Via de notaris laten vastleggen)

Ik legateer, vrij van rechten en kosten aan Stichting Esim een bedrag van €.....

© illustratie pag.9: St. Ru van Rossem Werken.

Impressie van de Esim-jubileumavond op 18 november 2016

Na een lange periode van voorbereiding was het eindelijk zo ver: een feestelijke avond met samenzang en prachtige solisten, waarop ESIM-radio zich presenteerde aan de Zaanstreek. Dit ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Stichting ESIM-radio. Jammer genoeg was het overdag en aan het begin van de avond slecht weer, waardoor de opkomst wellicht minder was dan waarop door ons werd gehoopt. Maar de mensen die er waren hebben genoten.

Rond half zeven waren bestuursleden van ESIM-radio en de solisten aanwezig voor de laatste voorbereidingen. Tegen half acht begon organist Dub de Vries te spelen en zongen alle aanwezigen het prachtige lied 'Samen in de naam van Jezus'. Daarop volgde de Intrada van de solisten: Erica Vogel, dwarsfluit; Annika Glimmerveen en Ronald Willemsen, zang; Melissa Venema, trompet.



Voorzitter Ger de Ridder

heette iedereen hartelijk welkom en sprak een gebed uit. Opnieuw mochten wij God loven met de psalm 'Zing, mijn ziel, voor God uw Here'. Toen was het de beurt aan de solisten: begeleid door Dub de Vries traden achtereenvolgens Melissa Venema, Annika Glimmerveen, Ronald Willemsen en Erica Vogel op. Omdat ESIM-radio in de afgelopen jaren ondanks moeilijke momenten vooral veel zegen had ervaren,



mochten wij het uitzingen ‘Er is een God die hoort!’. Daarna weer een optreden van de solisten. Toen samenzang om ons geloof te belijden: ‘Machtig God, sterke rots’. En weer een schitterend optreden van de solisten: trompet, zang en fluit; weer begeleid door Dub de Vries, niet alleen als organist, maar ook als pianist. Een terugblik door Egge Hartog (zie verderop in dit blad) volgde daarna. Egge sprak o.a. over het ontstaan van ESIM-radio en wat er allemaal was gebeurd en ook wat door alle betrokkenen werd en wordt gedaan om de blijde boodschap uit te dragen. Twee personen uit de beginperiode werden speciaal genoemd: Reinier Koffeman de initiatiefnemer en mede-oprichter en Jaap Jeeninga die heel veel technisch werk verrichtte. Maar bovenal was er dank aan God en geloofsvertrouwen; daarom klonk het in de samenzang ‘Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht’.

Na het optreden van de solisten opnieuw een dank- en belijdenislied ‘God is getrouw’.

Ds. Sjaak Visser haakte in op het verhaal over de geschiedenis van ESIM-radio. Aan de hand van het Bijbelverhaal ‘Filippus en de kamerling van Ethiopië’ gaf hij aan ook in de toekomst een belangrijke rol voor ESIM te zien; niet alleen via de radio, maar ook via andere social media.

Na de collecte, bestemd voor 3xM, mochten wij weer ons vertrouwen uitzingen in het lied ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren hand’. Toen was er de finale van de solisten met ‘The Holy City’; de drie refreinen werden door alle aanwezigen meegezongen.

Aan het einde van deze twee uur durende jubileumavond bedankte ESIM de solisten met bloemen en sprak Ger de Ridder een dankgebed uit. Daarna in de samenzang mochten wij het uitjubelen: ‘Glorie, glorie, halleluja’.



Na afloop was er voor alle aanwezigen nog een hapje en een drankje. Menigeen bleef nog even napraten.

Als ESIM mogen wij wel zeggen, dat het een fijne avond was. De ontvangen reacties van aanwezigen waren erg positief.

Thea Breman

25 jaar ESIM

1990: de lokale omroep Zaanstad biedt de kerken zendtijd aan. Die zien geen mogelijkheden en reageren niet. Dhr Reinier Koffeman, van de actie “Er is Hoop” benadert dan Ger de Ridder en mij met de vraag of wij kans zien één uur radio per week te gaan maken namens de kerken.

Op 16 augustus maken we een plan voor de maanden sept t/m dec. en sturen dit in. Er volgt een snelle reactie. De eisen zijn: Zaanse programma’s en gegarandeerde continuïteit. We geven aan hieraan te zullen voldoen en het resultaat is dat we twee weken later, op 2 sept 1990, de eerste uitzending moeten verzorgen.

En we hadden niets !!

Biddend gingen we aan de slag. Met Jaap Jeeninga, de technicus die tijdens de Uurtjes Zingen bandopnames maakte, werd ons eerste programma opgenomen in de serie:

Wij stellen u voor:

Egge Hartog praat met Ger de Ridder, één van de organisatoren van Uurtje Zingen. Het eerste grote wonder in de geschiedenis van ESIM is dat het lukte elke week een programma te leveren.

1° zondag	Wij stellen u voor (Jan Pasveer, ds Wierda, Ruud vd Brugge)
2°zondag	Kerkdienst uit de regio
3° zondag	Opname van het laatste uurtje zingen
4° zondag	Bijzondere kerkdienst (Spoor mee, Jeugdappel, Zangdienst met kinderkoor Shalom, Volkskerstzang)

De opnamen werden gemaakt door Jaap Jeeninga, die verder thuis op een slaapkamertje zorgde voor de montage tot precies 58 minuten.

Al snel werd duidelijk dat deze driemans-actie, gesteund door de organisatie van “Er is Hoop” een bredere basis moest krijgen.

De kerken werden aangeschreven opdat de uitzendingen ook echt namens de kerken konden worden gepresenteerd. Zo ontstond, ruim een jaar na de start, dus in okt. 1991 de stichting ESIM, Evangelische Samenwerking In Media.

ESIM ontving donaties van kerken en particulieren, zodat de mogelijkheid ontstond het werk uit te breiden.

Door lokale omroep Zaanstad werd meer zendtijd ter beschikking gesteld.

Opnieuw een wonder dat er voldoende nieuwe medewerkers werden gevonden om die mogelijkheid aan te pakken.

Een eigen kinderprogramma en een verzoekplatenprogramma zagen het licht.

Ondertussen werd het wel erg behelpen met de techniek in het slaapkamertje van Jaap. We hadden meer ruimte nodig !!

Maar waar vind je dat? En kunnen we dat wel betalen?
Onverwacht krijgen we een hele etage met eigen opgang en keuken aangeboden
boven de winkel van Maminette. Gratis, inclusief energiekosten!

Als dat geen wonder is !

De verbouwing onder advies van het Nederlands Omroep Bedrijf wordt in eigen
beheer gedaan. Er ontstaat een techniekkamer, een opname-vertrek en een ruime
vergaderzaal met onderlinge beeld en geluid verbinding. Alle materiaal: hout,
verf, vloerbedekking, geluidsisolatiemateriaal, snoeren, kabels, camera's enz.
wordt besteld bij bekenden. We krijgen het GRATIS. Een wonder.

Al het benodigde meubilair kochten we voor een habbekrats bij verzorgings-
centrum Groenland, dat ging verhuizen. Wat waren we dankbaar en blij toen
onze toenmalige wethouder dhr. Ton Brinkman in 1993 onze eigen professionele
studio feestelijk opende.

Het aantal uitzend-uren groeide naar 4 per week en het aantal medewerkers liep
op tot meer dan 30.

De bekendheid van ESIM in en buiten de kerken werd o.m. groot door publicaties in
de plaatselijke kranten en door de ESIM presentatie-avonden, muziek en zangavonden,
jaarlijks georganiseerd. Aanvankelijk in de Stationsstraatkerk door Egge Vrooland en
met medewerking van voornamelijk plaatselijke muzikanten en medewerkers.

Sinds de beginjaren van deze eeuw in de Oostzijderkerk met landelijk bekende koren
als Het Urker Visserskoor Crescendo, Groot gemengd koor Deo Juvante uit Huizen of
het Zaan Interkerkelijk Mannenkoor.

Voor donateurs werd het blad ESIM-nieuws gestart dat enkele malen per jaar
verschijnt.

Toen Maminette ophield te bestaan en de studio op termijn moest worden
verlaten, werd ons door Zaanradio (de opvolger van de lokale omroep Zaanstad)
studioruimte in hun nieuwe studio in Westerkoog aangeboden. Sindsdien
worden onze programma's daar geproduceerd.

In de afgelopen jaren zijn een aantal markante medewerkers overleden. Ik denk
aan Reinier Koffeman, de man van de eerste aanzet en eerste voorzitter van
ESIM

aan Jaap Jeeninga, de technicus van het eerste uur

aan Sietzo Edens, die jaren voorzitter van de programmaraad was

aan Gerie Minnesma van het programma Muziek met een Boodschap

aan Lo Wijngaard, die de actualiteitenrubriek verzorgde.

Anno 2016 maken we dus 4 uur radio per week. Het aantal medewerkers is wat
teruggelopen zodat we graag nieuw bloed verwelkomen. Mocht u/jij denken dat
een plaatsje in ons hechte team wellicht iets voor je is, neem contact op. Voor
eventuele opleiding kan worden gezorgd.

Voor mij persoonlijk heeft het werken bij ESIM mijn geloof versterkt. Ik heb daar veel wonderen zien gebeuren en geweldig inspirerende interviews gehad. Aan dat geloof heb ik steun gehad in de moeilijke tijd na het plotselinge overlijden van mijn lieve vrouw Marti.

Dat geloof is zo waardevol dat ik het iedereen gun.

Het doorgeven daarvan is de missie van ESIM en de basis van onze programma's.

EH

De Programmaraad

Ongeveer één keer per maand vergadert de programmaraad om met elkaar te overleggen wat de inhoud van de programma's in de komende maanden zal zijn.

Onderwerpen voor de dinsdagavond, kerkdiensten op zondag, kinderprogramma's en allerlei andere onderwerpen komen aan de orde.

Als u regelmatig naar de uitzendingen van ESIM luistert zijn u wellicht enkele nieuwe namen van medewerkers opgevallen. We zijn erg blij met de "verjonging" van onze staf met Marjo Stronks (lid programmaraad en interviewer), Jacolien Nugter (Muziek met een boodschap op zondagochtend) en Joshua Schot (interviews en specials).

Rond de Kerstdagen heeft Zaanradio ons bijna 12 uur extra zendtijd toegekend. We hopen dat met programma's te vullen, die aantrekkelijk zijn voor onze luisteraars.

Het is ook goed om te melden, dat onze medewerker Pim Prins na een lange periode van ziekte weer langzaam maar zeker begint mee te werken aan de programma's en het bestuurswerk.

Ook daar een fijne aanvulling met Thea Breman, die een deel van het secretariaatswerk van Pim overneemt.

GR

De WEB-site !!

Heeft u onze vernieuwde WEB-site al gezien. Echt kijken !!. Een heel frisse uitvoering met links naar kerken en andere activiteiten en.... een link "uitzending gemist".

WWW.Esimradio.nl

Stuur ons uw commentaar. Opmerkingen, complimenten – we zijn er blij mee.

Kerst

(een persoonlijke geschiedenis/getuigenis)

Kerst, Een moment om stil te staan bij het leven van een kind van God.

Wat verwacht ik nog van Kerst?

Dit zei de man die door de ramen keek van de huizen waar de kerstbomen brandden en men gezellig samen zat aan tafel.

Hij liep met zijn fles drank door en zag het leven niet meer zitten.

Hij dacht aan de tijden dat hij met vrouw en kinderen gezellig rondom de kerstboom zat en zij het stille nacht samen zongen.

Hoe heeft het zover kunnen komen.

Hij vleide zich neer in een portiek en nam nog maar een slok van de fles die hij nu 'zijn vrouw' noemde.

Hij wist wel dat hij afgeleden was en hij keek terug in de tijd. Een gelukkige jeugd, een fijn christelijk gezin waar hij uit kwam.

Kwam in het Leger des Heils door de padvinderij en leerde God kennen. Werd muzikant en was blij met zijn leven. Ging trouwen en kreeg drie kinderen van zijn vrouw die goed was voor het gezin en door de kinderen op handen werd gedragen.

De problemen kwamen pas toen er al drie kinderen waren en hij de zaak van zijn vader overnam. Het was een goed lopend horeca bedrijf waar hij het erg naar zijn zin had.

Financieel liep het allemaal goed en hij begon te met zijn klanten mee te drinken. Eerst één, maar dat liep al gauw op naar een paar flessen sterke drank op een dag.

Hij had het goed en zijn gezin kwam op financieel gebied niets tekort. Hij ging na sluitingstijd met andere ondernemers naar de warme buurt om te gokken, te vechten en te drinken.

In die tijd deed hij alles wat God verboden had. Hij overtrad alle geboden maar het deed hem echter niets. Hij was blij met de 'vrouw' die hij gevonden had in de fles sterke drank.

Op een gegeven ogenblik ging zijn echte vrouw zich bemoeien met de drank die hij innam. Dit nam hij niet en hij sloeg haar het raam door. Hij werd verplicht opgenomen en mocht pas weer uit de inrichting als hij zijn zaak verkocht.

Hij ging hulp zoeken en ging van de ene naar de andere inrichting.

In al deze jaren was de Kerst en de kribbe met het kindje een groot probleem.

Hij voelde dat hij met de Kerst zijn knieën moest buigen om God om hulp te

vragen om van zijn drankzucht af te komen.

Hij voelde dat Jezus, het 'Kind in de kribbe' naar hem keek en hoorde een stem in hem zeggen: Ik ben geboren om jou te verlossen van jouw drankzucht.

Gedurende die tijd was Zijn Zoon geboren terwijl hij dronken in het ziekenhuis verbleef. Hij voelde dat er na die Kerst in het jaar waar ook voor hem Zijn Zoon geboren was, iets was veranderd en dat hij niet meer alleen tegen zijn duivel hoefde te vechten. Hij boog zijn knieën en kreeg de hulp van het Kind in de kribbe.

Hij had zich bekeerd, was bevrijd van zijn verslaving, kwam weer bij zijn vrouw en kinderen terug en ging werken in Gods wijngaard.

Hij heeft Gods genade via het Kind in de kribbe ervaren.

Jaren heeft hij met zijn vrouw gelukkig geleefd kreeg klein- en achterkleinkinderen. Toen zijn vrouw overleed kwam de drankzucht na 33 jaar(!) weer naar boven maar God heeft zich in de Here Jezus over hem ontfermd en hem op het rechte pad gehouden.

Hij werd verblijd met een andere vrouw met wie hij samen met God, zijn Heere, een goed leven mag hebben.



“Bezinning”

*“Doe maar wat Hij u zegt, wat het ook is
Joh 2:5 (Nieuwe Bijbelvert.)*

Dit is een aansporing waar wij de hele dag wel over kunnen nadenken. Een tekst die gaat over gehoorzaamheid. Over vertrouwen en geloof. Maar het begint met luisteren. Luisteren wij nog wel? Horen wij nog wel wat Jezus ons te zeggen heeft en doen wij daar dan nog wat mee? Wanneer wij dit willen laten wij samen de dag beginnen en samen bidden:

*Heer Jezus, aan het begin van deze dag,
staat U aan de deur en klopt aan ons hart.
U weet dat het ons verlangen is
om die deur wijd open te zetten.
Maar er zijn zoveel dingen die dat verhinderen.
Allerlei gedachten die ons bezighouden
Niet beleden zonden, waar wij ons voor schamen.
Mensen aan wie wij geen vergeving hebben geschonken,
hoewel U dat van ons vraagt.
Daarom vragen wij Uw hulp
bij het openen van ons hart.
Als U aan de buitenkant wilt duwen,
dan zullen wij aan de binnenkant trekken.
En als de deur dan open is, komt U dan naar binnen,
zodat wij naar U kunnen luisteren.
Alstublieft!!!*

Dit gedicht verwoordt het gebed:

Mies Vreugdenhil

Bidden is: Hem alles zeggen,
in Zijn hand je leven leggen,
en je ziel, je hart, je oog
op gaan heffen naar omhoog.

Bidden is: genadig vragen
of Hij alles mee wil dragen.
Smeken toch het allermeest
om de werking van de Geest.

Bidden is: bij het amen zeggen
al je zorgen te verleggen.
En wat Hij besluit of doet,
dat is dan alleen maar goed.



HEROD THE KING, BEHOLD, THERE CAME WISE MEN
FROM THE EAST TO JERUSALEM, SAYING, WHERE IS
he that is born King of the Jews? for we have seen his star in
the east, & are come to worship him.

Piraterij

Mijn eerste contact met het Evangelie brengen op de radio was in Tiel. Wij waren pas als luitenant begonnen in die plaats en het was in de tachtiger jaren. In Tiel waren er volop zendamateurs en waren ook illegale radiozenders met vele kleurrijke namen zoals de Zilvermeeuw.

Rond de kerstdagen werd ik benaderd door een van de radiozenders, want zij wilden een kerstprogramma maken. Ze hadden een programma met plaatjes, die door mensen in de betuwe aangevraagd konden worden en hun bereik was vrij groot. Ze waren zelfs in Oss te beluisteren. Ik mocht dan een paar korte toespraken houden en Anneke de programmamaakster zou mensen via de telefoon te woord staan. Af en toe kreeg ik ook zo'n telefonisch gesprek.

Een prachtige afspraak en ik ging op 21 december naar een boerderij in de buurt van Tiel. Het programma liep erg goed en we hadden veel positieve reacties. Er werd al gesuggereerd of wij dat niet iedere maand konden doen.

De volgende dag ging om 9.00 uur de voordeurbel en daar stond een brigadier in burger van de politie. Hij vertelde mij, dat ik beter nooit meer op zo'n radiozender kon gaan, want het was strafbaar. Helemaal niet aan gedacht. Ik vond het een leuke uitdaging en zo zit de politie bij je, want ze hadden die avond de zender uitgepeild. In die tijd hadden ze peilauto's van de PTT en die zochten deze zenders op.

De zender werd gesloten, de apparatuur werd ingenomen en er volgde een boete. Alleen het was vaak zo dat diezelfde zender de volgende dag al weer draaide op een andere locatie. Ze hadden niet ingegrepen, omdat ik voor de microfoon stond, want het was een stunt geweest, als zij wisten dat een luitenant van het Leger des Heils bij het oprollen van die zender betrokken was. Ik was nog jong en de brigadier sprak mij vaderlijk toe, dat ik dit nooit meer mocht doen en de zender werd de volgende dag uit de ether gehaald.

Ik had ze gewaarschuwd (de brigadier zei, dat waarschuwen bij hun toch niet zou helpen.) Hij had gelijk, want ondanks een dreigende stopzetting, gingen ze door, maar ik had mijn geweten gesust.

WK

480 Lied van de maand

Ik wandel in gedachten, in Gods geboortehuis,
gezegend zijn de nachten van kerst, hier ben ik thuis.
Mijn hart vergeet de wereld van haast en regeldruk.
Hier vind ik Jezus' kribbe, geloof is mijn geluk.

Geen woorden zijn te vinden dat ik begrijpen zal
hoe God als hemels kindje moet slapen in een stal.
U Heer, mijn levensadem, het hoogste woord van God,
vindt minachting op aarde, moet slapen in een grot.

Een mus heeft nog zijn nestje, zijn eigen heggentak,
een zwaluw die wil rusten vindt veilig onderdak,
een leeuw kan zich verschansen- moet ik mijn God dan zien
in stro van iemand anders, een stal, zo anoniem?

Kom in mijn hart en woon er, het is geen vreemde plek,
Uzelf hebt mij veroverd, blijf in mij toegedekt.
Ik ben met ziel en zinnen geopend, wonderstil.
Kom, wikkel U, Heer Jezus, in de diepte van mijn ziel.

HOTTING

elektrotechniek

VOOR AL UW

ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

RECHTE TOCHT 9D - ZAANDAM - TEL: 075-631 23 84



- L Administratieve dienstverlening
- L Personeels- en salarisadministratie
- L Belasting voor bedrijven en particulieren
- L Startersbegeleiding
- L Organisatie- en bedrijfsadviezen
- L Financiële adviezen
- L Internetboekhouden

Zuideinde 205, 1551 EG Westzaan
Tel. 075-6167487 Mobiel 06 51180652
Email: info@adfinadvies.nl
www.adfinadvies.nl

ESIM-radio zendt uit:

Elke zondagmorgen:

08.00 - 08.30 uur	Kinderprogramma
08.30 - 09.00 uur	Geestelijke muziek met een boodschap
09.00 - 10.00 uur	Kerkdienst uit één van de Zaanse kerken

Elke dinsdagavond:

19.00 - 20.00 uur	kerk-actueel - Nieuws en interviews van het kerkelijk erf.
-------------------	---

Elke woensdagavond:

23.00 - 24.00 uur	Gospel Music
-------------------	--------------

Stem af op zondagmorgen, dinsdag- en/of woensdagavond op:

Lokale omroep Zaanradio

Via de kabel:	Zaanstad	103.3 mhz
	Wormerland	89.0 mhz
via de ether		107.1 mhz

Het doel van de Stichting ESIM:

Het doen uitzenden in de regio Zaanstreek van Christelijke programma's in de ruimste zin van het Woord.

De verkondiging van de Bijbelse boodschap vormt de basis van de inhoud van de programma's.

(Uit de stichtingsakte)

