

# ESIM NIEUWS

maart 2016



**Mijn ogen hebben uw heil gezien**

## **Bestuur, programmaraad en medewerkers wensen u een gezegend Paasfeest**

De Zoon, uitgeworpen uit de wereld, gehangen aan het hout, verlaten, zelfs van Zijn Vader. 'ELI ELI LAMA SABACHTANI?' Alle joden die daar stonden wisten dat het de eerste zin van Ps 22 is. Lees dan die psalm en merk op dat dit profetisch is met betrekking op wat daar op Golgatha gebeurt. De psalm van de lijdende Knecht, Die onze Leidsman ten Leven zal zijn. HET IS VOLBRACHT. In uw handen beveel ik mijn Geest. Om mij, om u is Hij die weg gegaan. En Hij is ten eeuwigen leven opgestaan, en ons voorgegaan..... Heft dan uw hoofd omhoog, want:

### ***De Koning, Hij komt!***

#### **Colofon:**

Esim nieuws is het contactblad van Stichting Esim, de Evangelische Samenwerking In de Media. Redactie: pgalen@xs4all.nl

In Esim werken de Zaanse kerken met elkaar samen om via de lokale omroep (Zaanradio) het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen als de enige weg naar uw *eeuwig* behoud.

**Esim-radio** is bereikbaar op de volgende manieren:

per post: Esim p/a Zaanradio, Molenwerf 42 - 1541 WR Koog aan de Zaan

telefoon: 075-6706106

e-mail: esim@zaanradio.nl

website: www.esimradio.nl

#### **Giften**

voor het werk van St. ESIM kunnen worden overgemaakt op

IBAN rek. nr: NL50INGB0000352879 t.n.v. Esim in Zaandam

Uw gift is fiscaal aftrekbaar omdat Esim als ANBI geregistreerd is onder RSIN nr: 815591743.

**Legaten** (Via de notaris laten vastleggen)

Ik legateer, vrij van rechten en kosten aan Stichting Esim een bedrag van €.....

© illustratie omslag: *The Upper Room, USA*; © illustratie pag. 4 en 7: *St. Ru van Rossem Werken*.

Ik sta voor het kruis  
en verwonder me.

Ik sta voor het kruis  
en ben bang.

Ik kniel voor het kruis  
en huil.

Ik bid voor het kruis  
en jubel.

Het kruis kennen,  
is Christus kennen.

Het kruis voelen  
is Christus voelen.

Naar het kruis opzien  
is naar Christus opzien.

Het kruis dragen,  
is christen zijn,  
en alleen dan.

God, vergeef ons.



*O, hoofd bedekt met wonden*

*R.H. van Rossem '45*

*Laten we zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we steeds als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.*

Door een zeer krachtige aardbeving in 1989 stortten gebouwen en de bovenste rijbaan van de Nimitz snelweg in. Drieënzestig mensen kwamen om het leven en het leven in het getroffen gebied kwam zowat tot stilstand. Er heerste totale verwarring en er was veel verdriet. Mijn collega's en ik bleven maandenlang op onze hoede. Bij elke naschok dachten wij angstig dat dé gevreesde schok nu gekomen was.

Wetenschappers hadden ons daar vaak voor gewaarschuwd. Een vriendin beschreef haar reactie als volgt: ik bad "Het spijt mij God!" In haar angst en niet op de hoogte van Gods genade vreesde ze meteen het oordeel. Gods oordeel over onze zonden is beangstigender dan welke aardbeving ook. Maar God wenst ons niet te straffen, Hij zoekt ons heil. Zijn zoon Jezus Christus pareerde de voor ons vernietigende slag van het oordeel door voor ons dat oordeel te ondergaan.

Hij gaf Zijn leven aan het kruis op Golgotha. Maar Hij had een onvernietigbaar leven en stond op uit de dood. Hij, de rots, doet ons vast staan tijdens elke aardbeving. Hij is onze schuilplaats tegen de eeuwiggeconsequentie van de zonde. Wij mogen weten dat, met welke crisis of ellende we ook te maken krijgen, de allerbelangrijkste schok niet meer over ons zal komen. In plaats van veroordeling mogen we weten in Christus geborgen te zijn en uitzien naar hetgeen nog komen gaat. In het leven nu en in het leven dat straks een aanvang gaat nemen.

**Dankgebed:** Barmhartige en trouwe God, wanneer de gebeurtenissen in mijn leven mij angst inboezemen, herinner mij er dan aan dat ik veilig in uw genade kan rusten, Amen.

## Vanuit de ESIM

Liepen we begin jaren tachtig te hoop tegen een wet die abortus zou legaliseren? Werd toen niet gezegd en geschreven... de volgende stap wordt straks de legalisering van euthanasie? Dat werd toentertijd ontkend, dat had er niets mee te maken. Weten we waar we staan? Met mooie woorden nu wordt een test geïntroduceerd die het mogelijk maakt zo'n 50 afwijkingen bij een foetus te analyseren. En als die test dan wordt uitgevoerd ja, dan mag, dan moeten de aanstaande moeder en vader beslissen. Wat ga je doen als een gebrek wordt geconstateerd? Nu al komt het voor dat tegen mensen die een down kind(je) hebben, gezegd wordt... 'dat hoeft toch niet meer in deze tijd, dat had je toch kunnen voorkomen!' Als je je straks niet laat testen, zijn ook alle consequenties straks voor jou, reken er dan maar niet meer op dat we nog solidair zijn en mee zullen betalen aan voorzieningen die je kind met een gebrek(je) nodig heeft. Laten we elkaar maar niets wijs maken.

Politiek gezien heeft de EU trekken van de voeten van ijzer en leem.. Een failliet Griekenland, een Verenigd Koninkrijk dat de E.U. wellicht verlaten wil. Een niet in te dammen vluchtelingenstroom als breekijzer om verregaande afspraken met Turkije te maken. De vluchtelingen moeten in ieder geval onderdak, sanitaire voorzieningen en eten en drinken hebben. Maar de verveling slaat na een paar maanden wel toe, en dan? Gelukkig zijn er in Zaandam, en dan denken we met name aan al het goede werk dat in en rond de Noorderkerk wordt gedaan, heel veel vrijwilligers. *Chapeau!*

Het TTIP verdrag met de VS staat in de steigers, met de grote miskleun dat we straks uitgeleverd zijn aan grote multinationals en we overspoeld worden met landbouw- en veeteelt producten die niet volgens onze eisen van o.a. voeding, genetica en dierenwelzijn zijn geproduceerd tegen lage prijzen onze markt overspoelen en onze (met name de kleine) boeren 'om zeep' zal helpen. Hetgeen ook al in gang is gezet na het loslaten van het melkquotum. I.p.v. 50 ct per kilo melk nu nog maar 30 cent.

Velen, ook in onze kerken, zijn er niet meer van overtuigd dat de Aarde geschapen is. Wellicht wordt nog overwogen om God een rol te geven in het evolutieproces. Of men spreekt nog wat in abstracte zin over Intelligent Design. Maar wie of wat dat intelligent dan is dat kunnen we niet goed duiden. Ik ben zelf steeds opnieuw verwonderd over Gods grootheid en macht als ik films zie op bv. Nat. Geogr. wild. En hoe bijzonder allerlei dieren zijn. Een leraar zei wel eens: Mijn voorouders waren rotsen, Dat lijkt mij toch ook heel fantastisch.



Barabbas, hij werd vrij gelaten, de Zoon van de Vader uitgeleverd.

**Lezen: Jesaja 9:5**

*De Heerschappij rust op Zijn schouders*

*Het is bewezen dat Zijn almacht  
Zijn heerschappij de tijd beslist.  
Hoe of het ook door ijdel inzicht  
van alle kanten wordt betwist.  
Natuurlijk wil men zelf regeren,  
want eigen inzicht staat centraal.  
Van geen belang is soms dan ook of,  
des Heren zegen daarop daal.  
't Is God een gruwel al die ijver,  
dat recht, die zelfgenoegzaamheid.  
Door al dat domme zelf bestieren  
is men de weg des Heren kwijt.  
De heerschappij is op Zijn schouders,  
o, christenen versta uw plicht.  
Er zijn zovelen voor dat schijnschoon,  
en alle aardse roem gezwicht.  
U rest het nu om aan te tonen,  
een christen dus in woord en daad.  
Die naar de wil van de Allerhoogste,  
op de gebaande wegen gaat.....*



## Christus is waarlijk opgestaan

*'De steen die de bouwlieden veracht hebben,  
is tot een hoeksteen geworden' Ps. 118:22*

Pasen, het grote feest van alle christenen. De Heer is opgestaan, ja de Here is waarlijk opgestaan!

Looft de Here want Hij is goed, ja zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

God is goed omdat Hij zijn kind redt uit de hand van hen die haten. De Here is mijn sterkte en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. De dood is dichtbij gekomen, maar zie: Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de daden des Heren vertellen. Die woorden gelden de Here Jezus in het bijzonder. De bouwlieden, de geestelijke leiders hebben Hem 'aan de kant gegooid'. In hun ogen onbruikbaar, een lastpak, een steen des aanstoets. Zij hitsten de menigte op om Hem te doen kruisigen. 'Weg met Hem'. Maar op de Paasdag heeft de Grote Architect zelf die steen zijn plaats toegekend. Een plaats van wezenlijk belang voor de opbouw van het hele huis. De Opgestane is de hoeksteen, Hij draagt het gehele huis. Zijn verwerping is onze aanvaarding geworden. Jezus' dood is onze dood, zijn opstanding ons leven. Dat vieren wij in deze dagen met grote blijdschap in ons hart. Elke dag mogen we opnieuw in dankbaarheid met blijdschap onze weg gaan.

De steen, die door de tempelbouwers  
verachtelijk was een plaats ontzegd,  
werd tot verbazing der beschouwers  
ten hoeksteen door God zelf gelegd.  
Dit werk is door Gods alvermogen,  
door 's Heren hand alleen geschied.  
Het is een wonder in onz' ogen.  
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

Al wie een lichaam zinken ziet  
in 't open graf, vergeet toch niet  
hoe 't leven ijlt; het duurt maar kort  
voordat men zelf begraven wordt

En wie de grafkuil heeft aanschouwd  
is wijs als hij de les onthoudt,  
als fluisterde hem de dood in 't oor:  
'Hoe lang is deze mens je voor?'

Ik zag, Heer, hoe men U begroef.  
Geef dat mijn laatste tocht niet droef,  
niet zonder hoopvol uitzicht zij:  
mijn ziel blijve eeuwig U nabij.



Zo heb ik bij uw graf verpoosd,  
en ik ontving er rijke troost:  
uw graflegging is mij gewin;  
zij geeft aan mijn begraven zin.

Uw lichaam heiligde de aard  
die eenmaal ook mijn lijf bewaart,  
een bed, een deken die mij dekt,  
totdat Gij zelf, o Heer, mij wekt.

Zo leven dat ik slaap in vree  
zo sterven zonder angst en wee,  
zo rusten, slapend als Gods kind,  
geef, Heer, dat ik dit ondervind.

*Amen.*

Op de avond toen de uittocht  
uit Egypte werd gevierd,  
en de matse werd gebroken  
en de wijn werd ingeschonken  
toen heeft Jezus aan zijn mensen  
een 'geheim' geleerd.

Op die avond van het Paasfeest  
heeft Hijzelf ons uitgelegd  
dat brood ons wordt gegeven  
als een teken van zijn leven.  
dat Hij uitdeelt aan zijn mensen  
dat heeft Hij gezegd.

Op die avond, toen de beker  
werd gezegend door de Heer,  
zei Hij: wat jullie misdeden  
dat is nu voorgoed verleden,  
je mag leven van vergeving,  
nu en telkens weer.

Met die maaltijd van het Paasfeest  
op de avond van Zijn dood  
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn  
op het feest waar jullie vrij zijn,  
op de maaltijd, die God aanricht  
en dat feest wordt groot!

Wij gaan rond met brood,  
wij gaan rond met wijn,  
iedereen mag leven  
en vrolijk zijn.

De engel richtte zich tot de vrouwen en zei:

*„Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan. (Matt: 28:5-6)*

Wat steeds in elk evangelie terugkomt is dat iedereen zeer verrast was op die eerste Paasmorgen. Niemand verwachtte een leeg graf, laat staan de aanwezigheid van de opgestane Christus. De vrouwen die naar het graf kwamen, hadden een goede reden om verrast te zijn. Ze hadden gezien hoe Jezus stierf. Ze hadden zijn bebloede levenloze lichaam gezien toen het van het kruis werd afgehaald. Ze wisten dat het graf afgesloten was met een grote steen. Ze wisten het, Jezus was dood.

De enige manier om de verbazing van de opstanding te voelen is wanneer wij de realiteit van de dood onder ogen zien. De enige manier om voorbereid te zijn op de Paasmorgen is wanneer wij stilstaan wat er in de “stille week” heeft plaats gevonden. Op de Paasmorgen hoeven de gemeenteleden niet aangemoedigd te worden om naar de kerk te gaan. Voor velen is het wel een drempel om de Witte Donderdag en de Goede Vrijdag te beleven en te vieren.

Te vieren? Ja, dat Hij zijn laatste maaltijd met zijn discipelen at, brood en wijn... de gevangenneming, het verraad, de uitlevering en de veroordeling. De diepe duisternis die valt over de lijdende.

Als we dat in gedachten meebeleeft hebben, als het ware met Hem zijn meegelopen op naar die schedelplaats, ja dan zullen wij, samen met zijn discipelen, ook verbaasd en ook verheugd zijn over het wonder van zijn opstanding uit de dood.

Onvergankelijk en eeuwig leven is aan het licht gebracht. Het brengt ons vol ontzag op de knieën. We zeggen: „dank U wel Here Jezus, U komt toe alle lof, dankzegging en eer.”

**“Met een warm hart voor vakbekwaamheid,  
service en dienstverlening”**

- \* Ramen, deuren, kozijnen
- \* Kleine en grote verbouwingen
- \* Dakopbouw, dakkapellen
- \* Aanbouw
- \* Voor bedrijf en particulier

*Al meer dan 25 jaar vakmanschap*

**Tienlingstraat 18 - 1507 DD Zaandam**  
**Tel. 075 - 670 22 34 - Fax 075 - 612 51 85**

**Email: [info@bertromkes.nl](mailto:info@bertromkes.nl)**

**[www.bertromkes.nl](http://www.bertromkes.nl)**

**HOTTING**

*elektrotechniek*

VOOR AL UW

**ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN**

RECHTE TOCHT 9D - ZAANDAM - TEL: 075-631 23 84



- L Administratieve dienstverlening
- L Personeels- en salarisadministratie
- L Belasting voor bedrijven en particulieren
- L Startersbegeleiding
- L Organisatie- en bedrijfsadviezen
- L Financiële adviezen
- L Internetboekhouden

**Zuideinde 205, 1551 EG Westzaan**  
**Tel. 075-616 74 87 Fax 075-614 38 16**  
**Mobiel 06 51 18 06 52**  
**Email: [info@adfinadvies.nl](mailto:info@adfinadvies.nl)**  
**[www.adfinadvies.nl](http://www.adfinadvies.nl)**

# ESIM-radio zendt uit:

## Elke zondagmorgen:

08.00 - 08.30 uur	Kinderprogramma
08.30 - 09.00 uur	Geestelijke muziek met een boodschap
09.00 - 10.00 uur	Kerkdienst uit één van de Zaanse kerken

## Elke dinsdagavond:

19.00 - 20.00 uur	kerk-actueel - Nieuws en interviews van het kerkelijk erf.
-------------------	---

## Elke woensdagavond:

23.00 - 24.00 uur	Gospel Music
-------------------	--------------

*Stem af op zondagmorgen, dinsdag- en/of woensdagavond op:*

## Lokale omroep Zaanradio

Via de kabel:	Zaanstad	103.3 mhz
	Wormerland	89.0 mhz
via de ether		107.1 mhz

## Het doel van de Stichting ESIM:

Het doen uitzenden in de regio Zaanstreek van Christelijke programma's in de ruimste zin van het Woord.

De verkondiging van de Bijbelse boodschap vormt de basis van de inhoud van de programma's.

(Uit de stichtingsakte)

