

ESIM NIEUWS

december 2014



HET TEKEN

Bestuur, programmaraad en medewerkers

wensen u gezegende Kerstdagen en alle goeds in het nieuwe jaar.

Van de redactie:

In deze nieuwe uitgave willen wij samen denken aan en in verwachting uitzien naar het feest van de geboorte van onze Heiland, de Koning, die naar wij verwachten spoedig zal weerkeren en zijn koningschap zal aanvaarden. Dan zal er vrede zijn in Jeruzalem en vrede op Aarde.

Daarvoor zijn wij ook in touw, om aan te kondigen dat er redding is en verlossing door Jezus, die de Christus is.

Bekeert u en u zult behouden worden.

Heft dan uw hoofd omhoog, want:

De Koning komt!

Colofon:

Esim nieuws is het contactblad van Stichting Esim, de Evangelische Samenwerking In de Media.

In Esim werken de Zaanse kerken met elkaar samen om via de lokale omroep (Zaanradio) het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen als de enige weg naar uw eeuwig behoud.

Esim-radio is bereikbaar op de volgende manieren:

per post:

Esim p/a Zaanradio, Molenwerf 42 - 1541 WR Koog aan de Zaan

telefoon: 075-6 706 106

e-mail: esim@zaanradio.nl

website: www.esimradio.nl

Giften

voor het werk van St. ESIM kunnen worden overgemaakt op

IBAN rek. nr: NL50INGB0000352879 t.n.v. Esim in Zaandam

Uw gift is fiscaal aftrekbaar omdat Esim als ANBI geregistreerd is onder RSIN nr: 815591743.

Legaten (Via de notaris laten vastleggen)

Ik legateer, vrij van rechten en kosten aan Stichting Esim een bedrag van €.....

Het Teken....

Zoals de Engel des Heeren zei tegen de herders... dit zal u het teken zijn: U zult het kind vinden, in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe.

En: U is heden de geboren dé Zaligmaker, Hij, de Christus, de Gezalfde, de Heer in de stad van David.

Dat was een goede boodschap, zelfs een blijde boodschap > evangelie!

Ook voor vandaag... hoewel de Heer zelf gezegd heeft dat de liefde verkillen zal en in het eind van de Aion, deze tijdsbedeling, mensen en volken tegen elkaar op zullen staan.

We leven in een wondelijke en spannende tijd. En hoewel deze dingen voorzegd zijn gaan we (de mens) door op onze heilloze weg. We weten het immers zelf wel veel beter....

En toch, het is ook voor vandaag nog steeds de Goede, zelfs *blijde* Boodschap, die de engel bracht.

De HereGod die zichzelf aan ons openbaart in de Zoon en van wie tegen z'n moeder gezegd werd 'er zal een zwaard door uw ziel gaan'.

Ja, Hij is gekomen om de straf, mijn straf, aan het kruis, de schandpaal, weg te dragen in de eeuwige vergetelheid. Hij heeft met zijn leven betaald voor mij... dank u wel Here Jezus.

De herders zijn gegaan en hebben gevonden, de wijzen hebben de ster gezien, zijn ook op weg gegaan en hebben Hem gevonden en Hem eer bewezen.

Ook wij hebben het gehoord, we zijn gegaan en we hebben ons gebogen, gebogen voor Hem, de lijdende knecht, de Heilige, de Almachtige, Die zijn leven heeft afgelegd.

Heeft u ook gebogen bij de kribbe, bij het kruis?

Zo blijven dan: geloof, hoop en liefde,
deze drie,
maar de meeste van deze is
de liefde.

Ik hoorde iemand eens ‘Ik heb Jezus lief’ zeggen, maar
hij loog en
ik verachtte hem.

Ik hoorde iemand eens ‘Ik heb Jezus lief’ zeggen, maar
ze meende er niets van

Ik hoorde iemand eens ‘Ik heb Jezus lief’ zeggen, maar
ik reageerde
‘Tuurlijk, joh!’

Ik hoorde iemand eens ‘Ik heb Jezus lief’ zeggen, maar
ik antwoordde: ‘welke Jezus?’

In mijn binnenkamer
mompelde ik
in het diepst van mijn ziel: ‘Ik heb Jezus lief.’

Zeg het maar,

De kortste tekst in de Bijbel is:
‘Jezus weende.’

(vrij naar Lois A. Cheney)

Laten we ons maar voor de Heer verootmoedigen, hem bidden ons genadig te zijn.

Zullen we elkaar bemoedigen? Elkaar ook aanvuren om te blijven op het smalle pad, soms lijkt het misschien wel eens een onbegaanbaar pad. Hij reikt ons liefdevol de hand. Grijp die hand, houdt vast aan Hem die ons de weg is voorgedaan. Zullen we zoeken naar antwoorden op wezenlijke vragen...

Is er een leven na de dood, in een tijd dat door het evolutiedenken God is doodverklaard, ook door sommige theologen. En als er geen leven is na de dood, wat is dan het belang van een leven voor de dood en als er wel een leven is na de dood, wat betekent dat dan voor het leven nu?

Als het gaat over het leven nu (althans van degenen die tot het leven werden toegelaten), wat is dan in vredesnaam de *zin* van het leven, en wat is het *doel* ervan, als ik eigenlijk door puur toeval leef?

Heeft mijn leven kwaliteit, en wie bepaalt dat eigenlijk? Is dat geluk, religieus of hedonistisch, door genot en lust bepaald?

Is dat nuttig zijn voor anderen, of veel presteren? Of staat mijn leven 'ergens tussen de tijden in' en dient het eigenlijk als een micro-kosmisch scharnier naar betere tijden die ik zelf toch niet zal meemaken?

Maar ook wanneer ik nu leef, is er dan nog wel een morgen? Bij het leven hoort de wil tot overleven, maar kan dat laatste nog wel? Want mijn eigen toekomst is verbonden aan de toekomst van de wereld en heeft die wereld nog wel een toekomst? Of is het zo dat mijn toekomst betekent dat een ander, of vele anderen, geen leven en geen toekomst hebben? Sociaal-economisch niet, medisch niet, ecologisch niet? En als dat zo is, welk systeem bepaalt dan wie wel en wie geen toekomst meer (mogen) hebben?



De Stille Tocht

De eerste stille tocht vertrok naar een plek waar geen plaats was voor mensen die een plek zochten om te schuilen voor de nacht.

Toch was dat geen stille tocht. Hemels gezang begeleidde de lopers naar de plek waar een kind was geboren in een stal om dat er nergens een plaats was om te schuilen die nacht.

Hemels gezang omdat er niet zomaar een Kind was geboren neen, daar zag de eerste mens het levenslicht die moest sterven voor de zonden die mensen vroeger en nu nog steeds begaan omdat mensen nu eenmaal mensen zijn.

Daar is toen onze verlosser geboren.

Hij zorgde meteen voor Licht op deze Aarde want een Ster wees mensen de weg toen en nu nog steeds.

Nu worden er nog steeds stille tochten gehouden naar plekken waar mensen dachten dat ze er veilig waren er een bestaan konden opbouwen.

Maar nu is er voor velen nog steeds geen plaats om te schuilen voor de nacht.

Te schuilen voor zinloze macht.

Voor velen wordt het een nacht die geen dag zal worden.

Zij die ruim 2000 jaar heersten wilden geen vrede in de harten van de mensen en de heersers van nu luisteren met gesloten oren.

Daarom en daardoor blijft de samenleving ontsporen.

Toch is er één tocht waar mensen over nadenken.

Dat is de laatste tocht die door ieder mens op deze aarde wordt ondernomen.

Hij is daarboven en hij wacht tot de mens tot Hem zal komen.

Eibergen



NIEUWS

De stichtingsraad is vanaf de aanvang van de Esim de geleiding waarin vertegenwoordigers van de kerken en organisaties die in de Esim participeren elkaar kunnen ontmoeten en tijdens de jaarvergaderingen het bestuur kunnen bevragen op beleid en plannen. Maar die ook initiatieven en ideeën kunnen aanreiken met betrekking tot uitvoering van de werkzaamheden en uitzendingen namens de kerken.

De jaarvergaderingen zijn al jarenlang heel slecht door de aangesloten kerken en organisaties bezocht en de *interim*-voorzitter van de Stichtingsraad is al heel lang de enige vertegenwoordiger/deelnemer binnen de raad.

Het moge duidelijk zijn dat de stichtingsraad om die reden nog nauwelijks enige functie heeft en vandaar het besluit de stichtingsraad op te heffen.

Wel zal het zo blijven dat jaarlijks alle aangesloten kerken en organisaties voor de jaarvergadering worden uitgenodigd en zij volledig inzage zullen krijgen van alle aspecten die met de uitvoering van de opdracht nl. namens de christenen in de Zaanstreek deel te hebben aan uitzendingen die middels Zaanradio worden uitgezonden.

Gaat het u aan het hart dat het evangelie ook in Zaanstad via de lokale omroep wordt verkondigd? Wilt u daar ook verantwoordelijkheid voor nemen? Geeft u daarvan dan alstublieft blijk door in ieder geval eens per jaar tijdens de jaarvergadering acte de presence te geven.

Alle aangesloten leden, kerken en christelijke organisaties, zijn onlangs hiervan op de hoogte gebracht.

Gedachte naar Kerstmis

Op de radio klonk het lied: zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder - niet zonder ons.

Bezig met de voorbereidingen voor Kerstmis begon de werkelijke betekenis hiervan door te dringen toen ik aan de kerststal dacht en aan de samenleving, waar het voor velen niet mee valt om zich staande te houden, sommigen onder ons slaan gezamenlijk de handen ineen, anderen doen heldhaftig een poging om het alleen te redden en dat aan de buitenwereld niet te laten zien .

Maar ondertussen zit men helemaal in de put.

Het Kind in de kribbe, als we daar in stilte naar kijken en ons hart openstellen voor wat Hij ons zeggen wil, kunnen we horen dat ook in Zijn gedachten de tekst van dit lied een grote rol speelt, want is het niet juist Hij degene, die deze woorden in onze wereld gebracht heeft.

Hij die ons er steeds van probeert te doordringen dat we niet zonder Hem hoeven te vechten en te lachen en te huilen...

Niet zonder ons, dat houdt ook in, dat we af en toe ook onze eigen deur moeten openmaken naar anderen toe, hen toegang moeten geven in onze belevingswereld om te ontdekken dat er nog steeds mensen bestaan die met ons willen vechten, lachen en huilen..., zoals ook anderen mogen ontdekken dat zij op onze steun kunnen rekenen ...

Als we de komende dagen naar het Kind in de kribbe kijken, dan hoop ik dat we in de stilte Zijn woorden kunnen verstaan.

Ineke Brouwers

DE ALPHA EN DE OMEGA

Hij was er en Hij is er en
Hij zal er altijd zijn.
Hij daalde uit de hemel neer,
werd nederig en klein.
Nee, Hij kwam niet in pracht en praal.
Er was voor Hem geen woning.
Hij werd geboren in een stal,
Hij, onze grote Koning.

Maria mocht Zij moeder zijn.,
Zij, een gewone vrouw.
Zij droeg het kindje dat eenmaal
de wereld redden zou.
Hij werd in alles ons gelijk,
het is niet te doorgronden.
Alleen in één ding week Hij af,
want Hij was zónder zonden.

Hij groeide op en sprak altijd
over Zijn Vaderhuis.
Zijn leven werd een lijdensweg,
die leidde naar het kruis.
Daar heeft Hij Zich als Offerlam,
voor onze schuld gegeven.
Hij onderging voor ons de dood,
zodat wij mogen leven.

So stierf Hij daar in onze plaats,
dat kindje uit de stal.
Maar Hij betoonde wie Hij was
en eeuwig wezen zal.
Want Hij verrees weer uit het graf,
Niets gaat Zijn macht te boven.
Hij baande daar de weg tot God,
voor allen die geloven.

Nu ziet Hij uit de hemel neer,
in liefde ongedoofd.
En eens haalt Hij de zijnen thuis,
dat heeft Hij ons beloofd.
Dan komt voor ons de heerlijkheid,
die niet is te omschrijven.
Met Hem, Die was en is en Die
in eeuwigheid zal blijven

HEBR. 4:15

‘Wij hebben geen Hogepriester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder te zondigen.’

De Here Jezus wil ons tegemoetkomen in moeite, strijd en ontmoediging, want als volmaakte mens weet Hij wat het is om verzocht te worden. Hij begrijpt ons volkomen en kan en zal ons kracht geven.

Hij hield stand, Hij is zijn volgelingen nabij.

Hoe is het mogelijk dat we in zo'n spannende tijd leven? Na WOII was de gedachte onder bijna heel de wereldbevolking, vergaderd in de Verenigde Naties, de overtuiging "dít *nooit* weer".

En sindsdien is er, denk ik, geen dag nog zonder oorlog geweest. Volk staat op tegen volk en nu hier dan daar is er opnieuw strijd. Daarbij komt ook nog allerlei natuurgeweld en 'relatief' klein, maar niet te onderschatten leed en verdriet bij bv. de Groningers die af en toe de Aarde voelen beven en hun hus horen kraken. Je dacht goed en veilig te wonen en zo woon je in een huis of boerderij dat ineens bijna niets meer waard is.

Spanningen in de Oekraïne vanwege de machtswellusteling Poetin. In het Midden-Oosten woedt al jaren een vreselijke burgeroorlog en de I.S. guerilla's schieten mensen, omdat ze tot een ander groep binnen de islam behoren, zo maar dood. De gruwelijkheden zoals standrechtelijke executies door onthoofding worden opgenomen en als filmpje de wereld ingestuurd.

In een televisieprogramma zegt een advocaat niet zo veel met godsdienst te hebben en in het bijzonder niet met het christendom. Hij ontziet dan maar de islamieten die net aan het woord geweest zijn, de stoere advocaat wil ook graag zijn eigen hachie sparen... En daarbij: moeten wij als christenen alles maar goed vinden en over ons heen laten gaan? Laten we maar in protest komen en uitspreken dat we het gezin als insituut wel belangrijk vinden..., dat abortus gewoon vermoorden is van een ongeborn kind. Zelfs in een televisieprogramma werd de stelling geponeerd dat het ja of nee mogelijk/wenselijk zou moeten zijn een down-kindje te aborteren... De vraag alleen al op die manier in discussie brengen geeft m.i. aan dat er nog nauwelijks enige perceptie is van de HeereGod in zijn Almacht en Majesteit is. Het is ook vandaag de dag 'gewoon'

te achten dat een homo-stel in een enkelvoudige en zogenoemde ‘liefde-volle’ relatie met elkaar zou moeten kunnen samenleven. Zal Hij, als Hij straks weerkomt, het geloof nog vinden? Ja, dat zal Hij. Hoewel de liefde zal zijn verkild, zal er ‘een rest’ zijn overgebleven. Net als in de tijd van Elia. De doden die in de Heere zijn ontslapen zullen het eerst opstaan en dan zullen ook zij, die Zijn eigendom zijn, uit de tijd gerukt worden in Zijn heerlijke eeuwigheid.

Straks verdwijnt het gewone geld en doen we alleen nog maar giraal en digitaal zaken met elkaar. Dat geldt dan ook voor de overheid en haar burgers. Kon je je 40-50 jaar geleden nog niet voorstellen dat je niet meer zou kunnen kopen en verkopen zonder een nummer te hebben. Nu kun je al bijna niets meer doen als je geen BSN-nr. hebt of geen Digicode en/of niet via personal computer kunt inloggen op je bankaccount. Maar *alléén* met een code die je van de bank ontvangt. Straks één ilog-ID voor alle (digitale- en betaal-) handelingen. Het komt wel heel dicht bij.

Daarom roepen we op: Bekeert u van uw heilloze weg, buig voor de Vrededorst, Jezus Christus, die geleden heeft en gestorven is aan het kruis op Golgotha om genoegdoening te doen voor onze zonden. De straf die ons toekwam is op Hem gelegd en Hij heeft tot zijn laatste woorden; ‘Vader in Uw handen beveel ik mijn geest’ de wil van de Vader gedaan. Hoe groot is het offer dat Hij heeft gebracht... God zelf die sterft voor ons, om ons voor de eeuwigheid te redden.

Bekeert u en laat u behouden!

Laat het dan niet zo zijn zoals ik laatst hoorde:

Kerk en wereld hebben, zo lijkt het soms, een pact met elkaar gesloten:

Wereld: „wij zullen u, christenen, niet vervolgen als jullie ons niet meer proberen te bekeren...” ; Kerk: „.....” En wat zou mijn antwoord zijn?

Eenzaamheid

Eenzaamheid, is er een weg om hieruit te ontsnappen?

Voordat ik wil ingaan op bovenstaande vraag, wil ik eerst iets meer kwijt over eenzaamheid. Eenzaamheid is van alle tijden en ieder mens voelt zich van tijd tot tijd wel eens een korte of langere periode eenzaam. Dit is niets nieuws. Voor zij die de levensverhalen kennen uit de bijbel van bijvoorbeeld een Abraham, Jozef en Mozes, zal het zeker opgevallen zijn, dat deze mensen veel eenzaamheid gekend hebben. Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen uit de bijbel van mensen die wisten wat eenzaamheid was.

Echter, de belangrijkste persoon die hier vaak mee te maken had, was Jezus zelf, Gods eigen Zoon. In Zijn leven hier op aarde kom je veel verschillende vormen van eenzaamheid tegen. Toen Hij nog een kleine jongen was, werd Hij niet begrepen door zijn ouders, die nog vrij weinig wisten van zijn Taak, die Hij hier op aarde te vervullen had. Zo kunnen wij ons ook eenzaam voelen, omdat we niet begrepen worden door anderen. Ook bracht de Here Jezus vaak de nacht alleen door in het gebed, op eenzame plaatsen. Zo kunnen ook wij ons eenzaam voelen als we alleen zijn, het gevoel hebben in de steek gelaten te worden door anderen. Misschien is dit wel de grootste categorie van eenzaamheid vandaag de dag in de maatschappij. Vooral ouderen (maar ook anderen) zitten vaak te wachten op een bezoekje, een belletje of een kaartje, maar velen van ons zijn (te)druk met ons eigen leven en kijken vaak niet of weinig naar anderen om.

Verder kende Jezus ook veel eenzaamheid door afwijzing, teleurstellingen, door hoe anderen op Hem reageerden, doordat ze Hem verwierpen (niet in Hem geloofden, als Degene die kwam om zondaren te redden) en uiteindelijk geheel onrechtmatig Hem aan een kruis lieten spijkeren. Om over lijden te spreken!

Hoe makkelijk kun je buitengesloten worden en het gevoel krijgen er niet meer bij te horen. Dit is mijns inziens mede een gevolg van deze drukke

24uurs economie, waarbij de liefde naar anderen toe meer en meer verkilt of men er gewoon niet aan toe komt om naar en ander om te zien en men zich steeds meer bekommert om zijn eigen huisje, boompje, beestje. Maar weet u, in al deze vormen van eenzaamheid is de Here Jezus u voorgegaan. Hij, en alleen Hij weet waar u doorheen gaat als u in een dal van eenzaamheid zit. De Here Jezus kent de nood en het verdriet waar dit vaak mee gepaard gaat.

Maar nu het goede nieuws! Het is ook Jezus alleen die u uit dit dal van eenzaamheid kan halen. Mensen kunnen u opzoeken en helpen maar zullen van tijd tot tijd te kort schieten en/of falen, maar Jezus zal u nooit in de steek laten, Hij heeft altijd tijd voor u. Hij wacht totdat u Hem binnenlaat in uw leven om een relatie met Hem aan te gaan. Bij Jezus alleen vindt u datgene wat u bij geen ander kunt vinden. Ware liefde, trouw, vrede, geborgenheid en gemeenschap met Hem en onze hemelse Vader, volgens 1 Johannes 1:3b.

Het is God die ons leven wil vullen met zijn liefde om de eenzaamheid te verdrijven. Iemand zei eens: “Eenzaamheid drijft de mens terug naar God. Het onvermogen om deelgenootschap te vinden bij mensen, drijft de mens ertoe in God datgene te zoeken wat hij nergens anders vindt, gemeenschap!”

Ben je dan nooit meer eenzaam met Jezus in je leven? Ja, ook als christen kun je je van tijd tot tijd eenzaam voelen, eenzaam, maar nooit alleen! Dat is het grote verschil. Ik zeg niet dat het leven met Jezus opeens een stuk makkelijker is, maar het is wel makkelijker dan een leven zonder Jezus. Dat is nog veel moeilijker, want waar ga je dan heen met je eenzaamheid, je verdriet, je nood, problemen en zorgen.

Kleurplaat: Jozef en Maria en het kindje, de Here Jezus. >

Voor kinderen van 3 tot en met 10 jaar.

Stuur de kleurplaat voor 31 december 2014 naar

Esim, p/a Paaskerk, Burg. Ter Laanplantsoen 21 - 1501 TN Zaandam.

Onder de inzenders verloten we een mooi boek met het Kerstverhaal.



Naam:

, ik ben jr. oud, adres

pc & plaats

Licht in de nacht

Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.

'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
stralend breekt die held're morgen aan.

Prijs nu Zijn naam, samen met de engelen.

O, nacht vol licht,
o, nacht dat Jezus kwam.

Wat Hij ons leert is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.

En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.
vrij van het juk van verdrukking en vrees.

Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu Zijn naam, de naam van alle namen,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid.

Opwekking 527

ESIM-radio zendt uit:

Elke zondagmorgen:

08.00 - 08.30 uur	Kinderprogramma
08.30 - 09.00 uur	Geestelijke muziek met een boodschap
09.00 - 10.00 uur	Kerkdienst uit één van de Zaanse kerken

Elke dinsdagavond:

19.00 - 20.00 uur	kerk-actueel - Nieuws en interviews van het kerkelijk erf.
-------------------	---

Elke woensdagavond:

23.00 - 24.00 uur	Gospel Music
-------------------	--------------

Stem af op zondagmorgen, dinsdag- en/of woensdagavond op:

Lokale omroep Zaanradio

Via de kabel:	Zaanstad	103.3 mhz
	Wormerland	89.0 mhz
via de ether		107.1 mhz

Het doel van de Stichting ESIM:

Het doen uitzenden in de regio Zaanstreek van Christelijke programma's in de ruimste zin van het Woord.

De verkondiging van de Bijbelse boodschap vormt de basis van de inhoud van de programma's.

(Uit de stichtingsakte)





